

Veertigdagentijd 2016

Veertigdagentijd 2016

10 februari – 27 maart

- Dagelijks:
bidden/danken
- Zondags:
gezinsmoment
- Stille week

www.zoekenaarhetgoede.nl

Start

Woensdag 10 februari, aswoensdag.

Maak een kruisje op ieders voorhoofd (dit kan heel simpel door een brandende kaars tegen een schoteltje te houden, en de roet op het schoteltje te gebruiken; of: met waterverf).



Leg uit wat dit betekent: de komende tijd leven we toe naar het Paasfeest. Dan vieren we dat de Here Jezus gestorven is aan een kruis, maar weer is opgestaan uit de dood, en dat Hij voor altijd leeft. We vragen de Here Jezus om vergeving voor alles wat niet goed is en waar we ons voor schamen.

Geef uitleg over wat we de komende tijd gaan doen, tot aan Pasen.

Elke dag

Vul een pot gebeds- en dankkaartjes. Deze kaartjes kun je [hier](#) downloaden of je kunt ze zelf maken.

Print de gebedskaartjes op een andere kleur papier dan de dankkaartjes. Op elke doordeweekse dag mag iemand bij de maaltijd een gebedskaartje pakken, en bid je daar samen voor. Op zondag mag iemand een dankkaartje pakken, en dank je God.

(N.b.: je kunt dit desgewenst nog uitbreiden met een pot met vastenkaartjes, zie download, en er hier elke dag één van pakken.)



Zondag: gezinsmoment



Elke zondag in de veertigdagentijd een gezinsmoment.

- Lees samen de Bijbeltekst, en het bijpassende verhaal uit de kinderbijbel. Praat hierover door.
- Doe de opdracht.
- Maak een memorie-krans: knip een ring uit stevig karton. Kleur/verf het symbool wat bij de dag hoort ([hier](#) te downloaden) en plak dit op de memorie-krans. Plak de bijpassende Bijbeltekst in de tekstwolk erbij (zie voor de teksten in het Nederlands de laatste bladzijde hier onder). Plak elke week een nieuw symbool en nieuwe tekst op, met de klok mee. Zo heb je met Pasen een mooie ring met plaatjes, aan de hand waarvan de kinderen het Paasverhaal kunnen onthouden/navertellen.
! Tip: Bespreek alle plaatjes even kort, elke keer als je er een nieuw plaatje bij plakt.

14 februari

Valentijnsdag.

Thema: Gods liefde - Waarom stierf de Here Jezus aan een kruis?

Tekst: 1 Johannes 3:16 (let op, uit de *brief* van Johannes dus).

Opdracht: bak (suikervrije ☺) [koekjes](#) in hartvorm (en evt.: verras iemand daarmee).

Memorie-krans: kleur de Jezus-figuur, en plak dit samen met de bijpassende tekst bovenaan op de krans.

21 februari

Thema: Intocht in Jeruzalem

Tekst: Mattheüs 21:8-9.

Opdracht: maak de [knutsel](#), en zoek in het bos/park/de tuin echte takjes voor erbij.

Memorie-krans: kleur de ezel en het palmblad, en plak dit samen met de tekst op de krans.

28 februari

Thema: Laatste avondmaal

Tekst: Lukas 22:19

Opdracht: maak samen een [deelbrood](#), en eet dit gezamenlijk op. (Je kunt uiteraard ook zelf deeg kneden/laten rijzen/bakken voor een [authentiek deelbrood](#).)

Memorie-krans: kleur het brood en de beker wijn, en plak dit samen met de tekst op de krans.

6 maart

Thema: Gethsémané

Tekst: Mattheus 26:39

Opdracht: knutsel [biddende handen](#), en schrijf hier een gebed in.

Memorie-krans: kleur de biddende handen, en plak die samen met de tekst op de krans.

13 maart

Thema: Kruisiging

Tekst: Lucas 23:33

Opdracht: kleur de [mozaïek](#) in met vetkrijt. Bestrijk daarna de achterkant van het papier met olie. Laat drogen, en hang het (op Goede Vrijdag?) op het raam.

Memorie-krans: kleur het kruis, en plak die samen met de tekst uit de tekstwolk op de krans.

Stille week

Elke dag in de stille week:

- Maak een kruis en zet hier 7 kaarsen op. Begin op zondag met het aansteken van 6 kaarsen, en steek er elke dag één minder aan tot ze op Goede Vrijdag allemaal uit gaan. Met Pasen mogen ze allemaal branden!
- Lees samen het verhaal uit de (kinder)bijbel. Praat hierover door, en doe de opdracht.

Zondag 20 maart

Steek 6 kaarsen aan.

Thema: Intocht in Jeruzalem.

Opdracht: speel de intocht na met elkaar.

Maandag 21 maart

Steek 5 kaarsen aan.

Thema: Zalving door Maria.

Opdracht: Wrijf elkaars handen in met olie.

Dinsdag 22 maart

Steek 4 kaarsen aan.

Thema: Tempelreiniging.

Opdracht: Schrijf gebedspunten op briefjes, en leg die bij het kruis.

Woensdag 23 maart

Steek 3 kaarsen aan.

Thema: Pesachmaal klaarzetten.

Opdracht: Was elkaars voeten.

Donderdag 24 maart

Steek 2 kaarsen aan.

Thema: Pesachmaal.

Opdracht: Eet een stukje matze/brood, en drink een slokje wijn/druivensap.

Vrijdag 25 maart – Goede Vrijdag

Steek 1 kaars aan.

Thema: Kruisiging en sterven van Jezus.

Opdracht: Blaas de laatste kaars symbolisch uit. Plak de geoliede mozaïek van het kruis op het raam (zie boven bij gezinsmoment van zondag 13 maart.)

Zaterdag 26 maart

Steek geen kaarsen aan.

Thema: Jezus wordt begraven.

Opdracht: Wees 1 minuut stil. Kleur alvast de [plaat](#) van het lege graf in met vetkrijt. Bestrijk de achterkant van het papier met olie, en laat drogen. Hang dit morgen op het raam.

Zondag 27 maart – Pasen!

Steek 7 kaarsen aan!

Thema: Jezus is opgestaan!

Opdracht: Vier het Paasfeest! Plak het lege graf op het raam (zie gisteren). Kleur het lege graf van de memorie-krans, en plak die samen met de tekst op de krans. Bespreek de krans nog eens (laat je kind dit vertellen aan je gasten). Ontbijt feestelijk, en nodig hier iemand voor uit. Bak [opstandingsbroodjes](#).



Gods liefde – Waarom stierf de Here Jezus aan een kruis?

“Jezus Christus heeft ons geleerd wat liefde is. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Daarom moeten ook wij ons leven geven voor andere gelovigen.”

1 Joh. 3:16

Intocht in Jeruzalem

“Veel mensen legden hun jas op de weg. Anderen haalden takken van de bomen en legden die op de weg. Ze liepen voor Jezus uit en achter Hem aan, en ze riepen: ‘Alle eer aan God!’”

Matt. 21:8-9

Laatste avondmaal

“Toen nam Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het brood in stukken, deelde het uit en zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie.’”

Luk. 22:19

Gethsémané

“Jezus knielde op de grond en begon te bidden: ‘Mijn Vader, als het kan, zeg dan dat Ik niet hoeft te lijden. Maar doe alleen wat U wilt, niet wat Ik wil.’”

Matt. 26:39

Kruisiging

“Op een heuvel die de Schedel (Golgotha) heet, hingen de soldaten Jezus aan het kruis. Het kruis van Jezus stond tussen twee kruisen van misdadigers in.”

Luk. 23:33

Opstanding

“Jezus is hier niet. Want Hij is opgestaan uit de dood, zoals Hij gezegd heeft. Kom maar kijken, hier heeft Hij gelegen.”

Matt. 28:6